



Gezegemizi tehdit eden bir iklim kriziyle karşı karşıyayız. Her gün iklim değişikliğine dair onlarca haber okuyor, 'acil kodlu' resmî toplantıları uzaktan izliyor, bazılarında kendimizin de katıldığı çok sayıda sempozyuma şahit oluyoruz. Bütün bu yaşananlar ve yapılanlar tek bir soru etrafında şekilleniyor: *Bu kriz nasıl aşılır?*

Söz konusu kriz ancak topyekûn bir mücadeleyle aşılabılır. Ya da durun durun, şöyle düzeltmiş olalım; her birey kimin ne yaptığından bağımsız bir şekilde bu krize karşı kendi kişisel gayretini göstermeli, mücadelesini vermeli ve 'Bu kriz nasıl aşılır?' sorusunun cevabının peşinden koşmalı. İşte Erime, bir heyula gibi dünyamızın üzerine çöken iklim krizine, krizin sonuçlarına ve krize karşı verilmesi gereken mücadelenin niteliğine ilişkin çok özgün bir hikâye sunuyor okuruna. Kuzey Kutbu'nda sınırsız bir dostlukla oluşan mücadelede hepimiz için büyük dersler mevcut.

Beatrice'in yani hikâyemizde ekseriyetle kullanılan kısaltmayla Bea'nin mücadelesi, Yutu'nun krizin en yoğun ve gözle görülür şekilde etkilediği Kuzey Kutbu'ndaki değişime gün be gün şahitliği ve iç dünyasında yaktığı ışık, krizi tetikleyen sistemi oldukça mantıklı bir çerçevede sorguluyor.

Yazar Ele Fountain'in 'artık kontrol edilemez hâle geldiği' belirtilen bir krizi iki çocuğun üzerine bina edilen böylesine özgün bir hikâyeye anlatması, onun kaleminin gücü kadar zihin dünyasındaki zenginliğini de ortaya koyuyor.

Hiçbir şey bitmiş değil! En azından mücadele ettiğimiz sürece!



timas.com.tr/ilk-gendik

[timasilkgenc](https://www.facebook.com/timasilkgenc)

[timasilkgenc](https://www.instagram.com/timasilkgenc)

[timasilkgenc](https://www.twitter.com/timasilkgenc)